

Vanmiddag met Femke bij het Meer kwam ik twee leuke dames tegen met een Herders hond.

Is uw hondje niet bang van grote honden vroegen zij.

Dat is ze niet, antwoordde ik.

Zo kwam het gesprek op gevaarlijke honden. Als die een maal je hondje te pakken hebben, krijg je de bek niet meer los.

Een van de dames zei: "Ik heb gehoord dat je ze bij de achterpoten moet pakken en over de kop trekken."

Ik zei: "Ik heb gehoord dat wanneer je een vinger in hun poepertje steekt ze ook direct los laten".

De andere dame flapte er uit: "Ik denk dat ik dat ook niet prettig zou vinden".

Het gesprek viel even stil.

De eerste dame zei tegen de andere: : "Nou, jij maakt het helemaal uhhhh".

"Spannend", maakte ik flappend haar zin af.

Het werd weer even stil.

Bijna schaterlachend gingen wij uit elkaar.



So, Femke ..