

Ik was vandaag (20-08-2024) samen met mijn ex=collega en goede vriend Hans van der Vlies op trip bij Aviodrome. Veel mooie "kisten" vergezeld van even zo mooie voertuigen uit het verre en minder verre verleden gezien. Bijna aan het einde van de aangegeven ronde stonden wij opeens tegenover een zeer oude bekende van mij. Mijn brein sprong terug in de tijd .....

Na mijn opleiding in 1963 tot VOB'er op de gronkschool, werd ik geplaatst op vliegtuigsquadron 5. Daar was de Beechcraft (toen SNB-5, later TC-45-J) in gebruik en tevens een S-55 helikopter met de naam Salome. Deze werd toen gevlogen door Ltzvk Christ en AooV Meijer. Mecano's Piet Bergman en "Neus" de Vries.

Als enig ongegradueerd vliegend bemanningslid werd ik door hen als "lijdend voorwerp" gebruikt. Bij alle demo's en andere gelegenheden werd ik op/neer, gehesen gevierd met of zonder brancard. De hoist man was Jopie Bambacht. Ik vind het allemaal prachtig. Na niet al te lange tijd, ongeveer anderhalf jaar, ging ik bij de MLD de door mij zeer gewaardeerde loopbaan vervolgen.

Dit alles schoot vandaag door mij heen. Toevallig was het 1964 tijdens dit verhaal en vandaag 2024. Een mooi 60 jarig jubileum cadeau bedacht ik.

